

“Η συμμετοχή μου στο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών”

Φέτος, το σχολείο μας συμμετείχε για αλλη μια φορά στο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών, στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Καστέλ-Τείτου. Όντας η τρίτη μου φορά σε μια τέτοια διοργάνωση, απλώς ανυπομονούσα για την έναρξη των debates. Αυτή τη φορά, εκπροσωπώντας το Βέλγιο, θεωρώ πως ήμουν ιδιαίτερα τυχερή, όχι μόνο διότι μου ανατέθηκε μια χώρα ιδρυτικό μέλος του Ο.Η.Ε και της Ε.Ε, αλλά και προσφάτως εμπλεκόμενη σε φλέγοντα ζητήματα που συζητήθηκαν στην Επιτροπή Διεθνούς Αμύνης και Ασφαλείας, στην οποία και ανήκα. Συγκεκριμένα, στο τριήμερο χωριστήκαμε σε συμμαχίες ανάλογα με τα “συμφέροντα” των χωρών μας, συντάξαμε εκθέσεις με τις προτάσεις μας και διαπραγμάτευτήκαμε. Έπειτα φηγίσαμε τις πιο πειστικές, ενώ μια από τις εκθέσεις που υπερψηφίστηκαν (η οποία είχε υποβληθεί από τη δική μου συμμαχία), πέρασε στη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα την τελευταία μέρα, παρουσία όλων των επιτροπών που υπάγονται σε αυτή. Τα τρία θέματα που αντιστοιχούσαν στην επιτροπή μου περιλάμβαναν την εξάλειψη των υποθαλάσσιων βομβών που είχαν τοποθετηθεί κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, την αντιμετώπιση της υποκλοπής δεδομένων των κυβερνήσεων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην κεντρική Αφρική (*Al Qaeda, Boko Haram*). Μετά την τελετή λήξης, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι άλλη μια τέτοια εμπειρία είχε φτάσει στο τέλος της. Μέσα σε τρεις μόνο ημέρες, είχα ενημερωθεί πάνω σε φανόμενα κοινωνικής παθογένειας τα οποία δεν γνώριζα πριν, είχα γνωρίσει αξιόλογους και ταλαντούχους συνομηλίκους μου από όλο τον κόσμο, μίλησα μπροστά σε (άλλοτε περιορισμένο και άλλοτε μεγαλύτερο) κοινό και υπερασπιστήκα την άποψή μου. Εν κατακλείδι, μπορεί τα προαναφερθέντα να μην πείθουν για την αξία της δραστηριότητας αυτής, αλλά σιγουρά μια εμπειρία θα σας αφήσει όλους άφωνους!

Εύη Τσάκαλη

Μονάρχηο Ηυαπέννυ Ελινν (ΜΜΝ)

Πέρας το σχολείο μιας αυτοψείας ήρθε Μονάρχηο Ηυαπέννυ Ελινν. Δυκέτοι
μιαν, εκπρόσωποις από τη Βενεζουέλα. Την είχαν είχε αναγεννήσει το οικονομικό σημείο. Έγινε
αρκετά έρευνα πάνω στη δέρματα της ονομασίας αυτών των ανθρώπων, και ανεγέρθη
το Ελεύθερο από την Καρτόναρα και μετά επιστρέψαν. Απότομά, την πρώτη ημέρα χωρίστηκαν
τα μια πλευρά οι καθένες δύο σημεία του. Έκει γνώρισε αυτοψίες, ανάδοχα με τα
ευφέρεια, τις ιδέες από τις δέρματα της κάθε χώρας. Κάθε αυτοψία ευφέρειας
από μια έκδοση για κάθε δέρμα. Ταυτόχρονα αυτεντρούσαν στα σημεία των
οποίων γνώρισεν όπου ήταν και τις τελευταίες ημέρες. Τη δεύτερη μέρα,
αυτοψίες οι εκδόσεις που είχαν τις γνώσεις από την προηγούμενη ημέρα. Κάθε
τηρη, συναντήσει ο εκπρόσωπος της, ανακυρώντας την προηγούμενη ημέρα. Κάθε
έκδοση. Τέλος, την τρίτη και τελευταία ημέρα, τελειώνει την αυτοψίαν των
εκδόσεων και αυτεντρούσαν την πρώτη ημέρη. Έκει αυτοψίες τέλεσαν
εκδόσεις. Άνω κάθε σημείο, μια έκδοση, με κακίτερη, αν' αυτές που γράφονται.
Την επιτροπή αυτή, τις έκδοσες οι επικερατείς κάθε σημείου. Ήταν μια αρχαία
επιτροπή. Περάσαντας τρεις λευκάτακές και παράλληλα ποιοτάτες πέρας. Γνωστή
αρκετά παλιά και από την Ελλάδα από την οποία το Εγγεπτικό. Δυκινιδικής όποιας
την τελευταία ημέρα κατέβασε μιαν από τις επικερατείς κάθε σημείου και ήταν
προσίσιμη την λευκάτακήν της αν' αυτές τις τρεις υπέροχες πέρας. Όπα τα παίδια
που αυτοψείαζαν την ειδικότητα αυτή, δια παρένθεση ανεγέρθησαν παραγόμενοι αυτού
της πατέρων και ανυποτυπωμένοι να λατερίζουν και στο Εγγεπτικό από την Μονάρχηο Ηυαπέννυ Ελινν
που θα διοργανώνται και στην Ελλάδα από την σε άλλες χώρες. Πραγκατά, έτην
να του δοθεί η ευτυχία να γνωρίσει την πατέρων της σε μια τέτοια εκδήλωση.

Μαγισσίνα Γριά

Η επιτερία των MUN ήταν κάτια ποτέ
ωπαίο. Η επικοινωνία με τους ανθρώπους
συμπεριέχονται και η γενικότερη
διασκέδαση που ~~είχε~~, θα μπορούν
αζερχούτα. Τελος ήταν ~~τότε~~ ότι οι πολίτες
με πολύθορες να μάθω για την
τον εδυτικό πολιτισμό και ~~την~~ να εκπρέψω
των

4. Το αγκαλιάν